

MİLLÎ DAYANIŞMA, KARDEŞLİK VE DEMOKRASİ KOMİSYONUNA

DİYANET VE VAKIF EMEKÇİLERİ SENDİKASI (DİVES)

Kürt sorununun çatışmalı bir dönemini sona erdirmeye yönelik gelişen sürecin başarılı olması için öncelikle süreci yürüten aktörlerin şeffaf ve samimi olması gerekir. Bu sürecin Türkiye halkları için yaşamın tüm alanlarını kapsayacak şekilde huzur ve refahın getirilmesi önem arz etmekte. Kimsenin kendi vatanında kimliğinden inancından örf adet ve geleneğinden dolayı ötekileştirilmeden onları kucaklayıcı politika ve siyaset yapabilecek anayasal güvence altına alınması gerekir. Halkların alacakları eğitim sağlık başta olmak üzere kamusal alandaki tüm hizmetlerin eşit demokratik bir yasal düzenleme çerçevesinde ele alınması, Özgürce siyaset ve sendikal çalışmaların önü açılarak yapılacak siyaset ve politikaların, sendikal çalışmaların ötekileştirilmeden kriminalize edilmeden güvence altına alınması gerekir. Yine halkların inanç ibadet sosyal kültürel faaliyetlerini özgürce sürdürme bilmelerinin yasal güvence altına alınması, ibadet ve ibadet hanelerin başta cami cem evi kilise gibi ibadet hanelerin her inancın kutsalı sayılarak devlet tarafından korunması, desteklenmesi, yasal güvence altına alınması, yaşam tarzı olarak toplumun hassasiyet huzur ve refahı göz önünde bulundurularak kimsenin giyim ve kuşamına müdahale edilmemesi gerekir. Sosyal kültürel yaşam tarzı konusunda toplumu bilinçlendirici politikalar üretmesi gerekir. Sağlık alanında vatandaşların sağlık hizmeti almaları için başta kendini anadilinde ifade edebilecek düzenlemelerin önünün açılması ücretsiz sağlık hizmetin verilmesi il bazın da hastanelerde gerekli olan tüm branş ve bölümlerin açılması ve hizmetin yeterli seviyeye ulaşması için gerekli kadroların çoğaltılması gerekir eğitim alanında herkese kendi ana diliyle eğitim hakkının verilmesi başta Kürtçe olmak üzere ana dilde eğitimin ilk okuldan üniversiteye kadar devlet okullarında verilmesi kamusal alanda Kürt bölgelerinde işe alınacak personellerin Kürtçeyi bilme şartının getirilmesi gerekiyor.

Diyanet İşleri Başkanlığınca yürütülen eğitim ve hizmet alanlarında verdiği hizmetler yaşamın her alanında tamamen Kürtçenin kullanıldığı, belli yaş seviyelerinin Kürtçe dışında herhangi bir dil bilmediği ya da Kürtçe dışındaki dillerden anlamadığı kesimler dikkate alındığında "biz hangi kavme peygamber gönderdiysek dinlerini anlasınlar diye o kavmin diliyle gönderdik " ayeti anadilde eğitimin öğretimin hizmetin kendi dillerinde alınması zorunluluğunu açıkça dile getirmektedir. Bu bağlamda diyanetçe verilen hizmetlerin vaaz, hutbe ve irşatların halkının anadilinde olması şarttır olmazsa olmazdır. Okunan hutbelerin mutlaka Kürtçe olması siyasi ideolojik cemaat ve tarikat yaklaşımlardan Türk İslam sentezi dayatmasından, hurafe ve bidatlerden uzak objektif kurana dayalı ,toplumun ekonomik sosyal kültürel hukuk adalet sorunlarını, helal ve haramın objektif olarak kaçınmadan çekinmeden dile getirmeleri toplumda haksızlığa hukuksuzluğa zulme uğrayan kesimlerin haklarını mağduriyetlerini hiçbir baskı altında

olmadan korkusuzca objektif bir halde dile getirmeleri gerekir. Mevcut diyanet işleri başkanlığının yapısı buna müsait mi kesinlikle hayır. Çünkü diyanet işleri başkanlığı kuruluş felsefesinden tamamen uzaklaşmış iktidarların yan bahçesi haline gelmesidir.

Anayasanın 136. maddesinde; "*Genel idare içinde yer alan Diyanet İşleri Başkanlığı, laiklik ilkesi doğrultusunda, bütün siyasî görüş ve düşüncülerin dışında kalarak ve milletçe dayanışmayı ve bütünleşmeyi amaç edinerek, özel kanununda gösterilen görevleri yerine getirir.*" hükmü yer almaktadır. Bu hükümlerin yerine getirilmesi gerekirken siyasi iktidarların açıklarını kapatmak, günahlarını örtmek veya meşru göstermek haksızlık ve hukuksuzluklarını destekler mahiyette beyanat vermek veya sessiz kalmak gibi bir iktidarın kurucusu ve sözcüsü gibi hareket etmekle saygınlığını yitirmiştir. Son yıllarda artık din işlerini bırakmış bir iktidarın örgütlenme ağı haline gelmiştir dayanışmayı değil kutuplaşmayı üstlenmiş durumdadır.

İslam dini farklı inanç, mezhep görüş ayrımı yapmaksızın, tüm halkların ve inançların kendini özgürce ifade etme hakkını kabul eder Hiçbir baskıya maruz kalmaksızın farklılıklarıyla birlikte kendi varlığını korumasını, geliştirmesini, eşit ve özgür yurttaşlık hukuku çerçevesinde yaşamasını temel bir ilke olarak kabul eder. İnanan veya inanmayan herkesin inanç ve vicdan özgürlüğünün bir hak olduğunu belirtir Diyanet işleri başkanlığı bu hak ve ilkeleri ihlal edici tutum ve davranışların içine girmiş, din istismarcılığına başlamıştır. Dinin tüm sosyal alanlarında istismar aleti olarak kullanılmasına ya kendisi öncülük etmekte ya da yapan guruplara tek söz söyleyememekte.

İslam dini tekçi, mezhepçi, dayatmacı bir anlayışı kabul etmediğini, tüm farklı inanç ve etnik gruplarının bir arada yaşamasını mümkün kılar. İnanç da inançsızlık da kimseye dayatılmaz! Diyanet işleri başkanlığı bir halkın diğerine üstünlüğünü empoze eden ırkçı, şoven ve milliyetçi söylemlerle halkları kutuplaştırıcı, kriminalize edici bir yaklaşımla, eşitlikçi, özgürlükçü ve demokratik bir söylemi dile getirenleri hedef haline getirdiği görülmektedir.

Diyanet işleri başkanlığı Türkiye’de yaşayan halkların ve inançların tüm kimlik ve kültürlerin korunması başta anadilinde eğitim, sağlık, vaaz, hutbe irşat gibi kamusal ve yaşamın tüm alanlarında kullanımının, doğal, dini ve Kur’an-ı bir hak olduğunu kabul etmesi ,önündeki engellerin kaldırılması gerekli yasal ve anayasal güvenceye kavuşturulması konularında hiçbir söylem ve çaba harcamamış aksine ırkçı ve faşizan bir tutum sergilemiştir. Bu hakları talep eden farklı inanç ve kimlikleri kriminalize eden dil ve tutum içine girmiştir.

Bugüne kadar Barış süreci ile ilgili olarak hiçbir çaba sarf etmemiş tek kelime dahi söylememiştir.

Diyanet işleri teşkilatı din işlerini bırakmış Türkiye de kamu emekçilerine yerelde Kürt halkına karşı bir savaşın başlatılması rolünü üstlenmiş. İktidarın katliamcı hukuksuz politikalarını örtme ve katliamları meşrulaştırma politikalarının öncü rolünü üstlenmiş

durumda. Yaraları sarma adı altında halkı kandırma gibi bir iki yüzlü politikanın sözcülüğünü üstlenmiş durumda

Diyanetin yapısını haksız hukuksuz uygulamalarını tek teşhir eden biz DİVES sendikası sorunları dile getirdiğimiz için iktidar ve diyanet tarafından hedef haline getirildik. Gerek Diyanet İşleri Başkanlığı gerekse yerelde taşra teşkilatı ve mülki idare amirleri başta üyelerimiz olmak üzere kamu emekçilerine karşı haksız hukuksuz uygulamalara, baskı, sürgün, görevden uzaklaştırmalar gibi yöntemlere başvurmuşlardır. İktidarın talimatıyla hareket eden vali, kaymakam ve müftülerin baskıları sonucu ve iktidara yakın diğer sendika temsilcilerinin iftiralarıyla sendikamız hedef haline getirilmiştir. Üyelerimizin çoğu istifaya zorlanarak istifa ettirilmiştir. Kurulan OHAL komisyonlarına ilgili birimlere üyelerimizin ismi verilmiş çıkarılan KHK'larla haksızca hukuksuzca üyelerimiz ihraç edilmiştir.

KHK'larla ihraç edilen üyelerimizin dava dosyaları siyasi baskılar, keyfi olarak mahkemelerde haklı bir gerekçe olmadan mahkemelerce uzatılarak adeta rehin tutulmaktadır. Ya da komisyonun iade ettiği üyelerimizi diyanet işleri başkanlığı iade işlemini başlatmayarak hukuksuzca hareket etmektedir. Diğer taraftan diyanetçe görevden alınan üyelerimiz yine diyanetin yeterlilik vasfını kaybetmesi gibi safсата kararlarıyla iade edilmemişlerdir. bu üyelerimizi tanıdığımız için bu kararı veren diyanet yetkililerinin nasıl bir çukur içinde olduğunu açıkça göstermektedir

Toplumda yaygın bir şekilde din adına yapılan sosyal medya paylaşımları cemaat ve tarikat beyanları, cübbeleriyle sarık ve sakallarıyla din adına yaptıkları tüm sapkınlıklara paylaşımlara sahte mehdilere din adına şifa verenlere din adına kurtuluşun tek reçetesinin tarikat ve şeyhlerde olduğu beyanatlara uyduruk hadis ve uyduruk dualarla halkı kandıran bunlar üzerinden muska ve üfürüklerle para kazanan sosyal medya üzerinden şifa adı altında uyduruk ayet hadis ve dualarla köhnemiş çürümüş yobaz paylaşım ve söylemlere diyanetin ve bu alan üzerinden beslenen iktidarın hiçbir müdahalesinin olmadığını görmekteyiz. Adeta dini rencide edici küçük düşürücü aşağılayıcı düşünce ve uygulamaları yapanlar bu ülkede hep ellerini kollarını sallayarak korkusuzca suç işlediler, dini aşağılayıcı eylem ve söylemlerde bulunarak insanları kandırıp gerçek dinden uzaklaştırıyorlar, insanlara zulmettiler. Herhangi bir cezaya tabi tutulmadıkları gibi makam ve mevkilere getirilerek ödüllendirildiler.

Gerçeği belirtmek gerekirse dinin en çok hissiyatını kaybettiği, dini değerlerin içinin boşaltıldığı ahlak vicdan ve merhamet duygularının kaybolduğu dindarlığın yerine dinciliğin yerleştiği, mümin vasfının nerdeyse tamamının kaybolduğu, işlenen suçun, günahın ortada kaldığı bir dönemden geçiyoruz. Bu uygulamalar soncu insanlar dinden nefret etmeye uzaklaşmaya devam ediyorlar.

Toplumun çoğunluğu nezdinde adalet duygusunun yok olması yasa ve anayasa hükümlerinin uygulanmaması uluslararası hukuk normlarının vermiş oldukları kararların yerine getirilmemesi, dikkate alınmaması, siyasi ve ideolojik yönde hükümlerin verilmesi bir ülkeyi çöküşüne götüren öncü depremlerdir. Burada ülkemizin yasalarına

uyulma zorunluluğunun yanı sıra dinen de uyma zorunluluğu ve kararların yerine getirilme zorunluluğu vardır.

“Ananız da olsa babanız da olsa, ister fakir olsun ister zengin olsun tarafsız hüküm veriniz, adaletle şahitlik yapınız.” Bu ayet Türkiye’deki adalet anlayışının ne boyutta olduğunu gizli tanık ve şahitlerin dinen ne halde olduklarını göstermek açısından yeterlidir.

Her gün ortaya saçılan haksızlık hukuksuzluk yolsuzluk, kanun dışı uygulamalar, mafya çete ilişkileri, rüşvet ve adam kayırma gibi işlenen tüm suçların ve bunu yapanların bir kısmının Diyanet’le aynı pencereden baktıkları, beraber hareket ettikleri birbirini koruyup kollayanlar olduğu açıkça ortadadır. Çete zihniyetine, suç işleyenlere karşı mücadele etmeleri gerekirken minber ve vaazlarında halkın değerlerine küfreden, zalimlere değil mazlumlara beddua eden, lanet okuyan, zalimlerin yanında yer alan, hakkı hukuku adaleti savunan mazlum ve demokrasi güçlerine karşı kılıcını kuşananların halklarımız nezdinde hiçbir karşılıkları yoktur, olamaz.

Her gün diyanet ve iktidar eliyle Kürt düşmanlığı yaygınlaştırılıp topluma empoze edilmekte bunu yandaş medya üzerinden propaganda yapılarak Kürt halkının haklı mücadelesini suç sayıp değerlerine her gün binlerce defa hakaret ve küfredilmektedir Diyanet de bu paralelde hareket ettiği için ona diyebilecek sözümüzün olmadığını belirtmek isteriz.

Ancak gerçek bir barıştan, barış sürecinden, diyalogdan bahsedeceksek bu politikalar derhal terkedilmeli, barışın dili hâkim kılınmalıdır.

Kürt sorunun çözümü için gerekli olan tüm olumsuzluklardan, inkâr edici, yasaklayıcı, baskılayıcı ve tehdit edici tutum ve davranışlardan vaz geçilmesi gerekir.

Rencide edici aşağılayıcı dilden uzak durulması, koşulsuz şartsız teslim olma dayatmasından vaz geçilmesi, eğer çözüm olacaksa gerçek sevgi saygıya dayalı bir kardeşlik hukukunun inşa edilmesi, samimiyetle ortaya çıkması gerekir.

Tehdit içeren söylemlerden vazgeçilmelidir.

Anadilde eğitim, anadilde kamusal hizmet sağlanmalıdır.

Demokratik ve özgür siyasetin kanalları açılmalı, tutuklanan gazeteci siyasetçi ve sendikacı tutsaklar serbest bırakılmalı, kayyum atamalarına son verilmesi ve görevlerine iadeleri sağlanmalıdır.