



## YENİ YAŞAM İÇİN HDP'DE ÖRGÜTLENMEYE ÇAĞIRIYORUZ...

Halkların Demokratik Partisi olarak, bütün Türkiye'ye yeni bir yaşam öneriyoruz. Yıpranan kardeşliğin ve insanlığın eşit temeller üzerinde ve demokratik bir ortamda yeniden tesis edilmesi gerektiğini söylüyoruz.

Çağrımız; Türkiye'deki bütün halkların ve inançların birlikte, birbirine benzemek zorunda kalmadan özgürce, demokratik bir yaşam inşa etmesi içindir. Bu çağrı aynı zamanda bugün Ortadoğu'da, sınırlarımızda, Irak ve Suriye Kürdistanı'nda, Şengal'de, Kobanê Kantonu'nda yaşanmakta olan IŞİD barbarlığı ile insanlık dışı bir ortama sürüklenen halklar ve inançlar için de geçerlidir.

İddiamız, yeni bir toplum sözleşmesi başta olmak üzere demokratik değişime öncülük etmektir. Hedefimiz, yurttaşın hak ve hukukunu esas alan demokratik bir halk iktidarını inşa etmektir.

Devletin ve hükümetin merkezileştiği ve aşırı güçlendiği bugünkü sistemde demokrasi ve özgürlükler daralıyor ve küçülüyor. İktidarı elinde tutanlar gücüne güç, servetine servet katarken, vatandaşın özgürlükleri her geçen gün kısıtlanıyor, cebindeki para her geçen gün biraz daha azalıyor.

Bu gidişat artık değişmelidir. Toplumun ve yurttaşların büyüdüğü, devletin ve iktidar alanının küçüldüğü bir demokratik düzene geçiş artık kaçınılmazdır.

Biliyoruz ki, kimliklere düşman olmayan bir devlet





hepimizin fazlasıyla hakkıdır. Çok kültürlü, çok dilli, çok inançlı bir toplum olarak hepimize eşit davranan adil bir düzen bizim için temel bir haktır.

Herkesin kendi anadilini her yerde özgürce öğrenebildiği ve kullanabildiği, kültürünü geliştirebildiği; herkesin inancını ve ibadetini kendi kabulüne göre korkmadan yapabildiği veya yapmadığı; herkesin kendi kimliği ve kültürüyle yönetime dâhil olabildiği bir sistem hepimizin ortak özlemidir.

### **Yeni Yaşam Çağrısı**

- Radikal demokrasidir,
- Barışa inanmaktır,
- Adalet ve eşitlikler,
- İnanç özgürlüğüdür,
- Herkese iş, aş ve sosyal güvencedir,
- Doğayı ve ekolojik toplumu savunmaktır,
- Gençliğe yer ve yol açmaktır,
- Eğitim ve sağlık hakkıdır,
- Kadına yönelik şiddete dur demektir,
- Çocuklarımıza huzurlu bir gelecek kurmaktır,
- Demokratik, çoğulcu, eşitlikçi, ekolojik ve sosyal bir toplum sözleşmesi, yeni bir anayasa istemektir,
- Örgütlenmektir,
- Dünyada ve Ortadoğu'da barıştır...





## YENİ YAŞAM ÇAĞRISI TEKÇİ DEĞİL, ÇOĞULCU BİRLİĞEDİR...

Yeni Yaşam Çağrımız, 'tekçi'lik yerine birliği esas alır. Birlik içerisinde çoğulcu, çok kültürlü, çok dilli yapımızla bir arada durmayı başarmayı hedefler.

Bu ülkenin ezilen, yok sayılan, makamı, mevkisi olmayan bütün emekçi halkları olarak canımızla kanımızla kurduğumuz ülkemizde insan onuruna yakışır bir muamele görmek; etnik kimliğimizin, mezhebimizin, yaşam tarzımızın ve tercihlerimizin, dünya görüşümüzün sorun edilmediğini hissetmek en çok bizim hakkımızdır.

Nasıl yaşayacağımıza, neye inanacağımıza bizim karar verdiğimiz; toplumun tek tipleştirilmediği; birbirimize benzemek, tekleşmek zorunda bırakılmadığımız bir yaşam en çok bizim hakkımızdır.

Tarihimiz hatalı devlet ve toplum anlayışlarının yarattığı acılarla, zulümlerle doludur. İktidara gelen her güç, geri kalanları kendisine benzetmek için devleti ele geçirdi ve ele geçirilen bu devlet hiçbir zaman bütün halkların ortak bir kurumu ve çatısı olmadı.

İrkçilik, mezhepçilik, tekçilik devletin kutsal, tartışılmaz değerleri olarak ilan edildi. Buna itiraz eden herkes devletin polisini, savcısını, silahını, gazını, copunu karşısında gördü. Bir avuç yönetici ve sermaye sahibi dışında hiç birimiz devletten eşitlik, adalet, sevgi ve saygınlık görmedik. Devlet her zaman bize parmak salladı, azarladı.





Biliyoruz ki, "halk, hükümetinden korktuğu zaman tiranlık; hükümet, halkından korktuğu zaman özgürlük vardır." Onlar halkı korkutarak özgürlükleri yok ettiler. Hepimizi zorla tek tipleştirmeye çalıştılar. Benzetmeye çalıştıkları egemen kimlik dışında kalan halklar ve inançlar zulmün her türüsüne maruz bırakıldı.

'Dillerimiz ve inançlarımız farklı olursa bölünürüz, paramparça oluruz' diyerek bizleri korkuttular ve bu şekilde kendi koydukları kurallara sorgusuz biat etmemiz için ruhlarımızı teslim almaya çalıştılar.

Sanki her birimiz farklı kimliklerimizle, ama demokratik bir ulus olarak bir arada yaşayamazmışız gibi bir yalana inanmamız için ellerinden geleni yaptılar. Türk Kürt'ten, Alevi Sünni'den, Ermeni herkesten korkarak; Gürcü, Çerkes, Laz, Pomak, Boşnak, Roman, Arap ve nice kimlikler birbirinden tedirgin olarak yaşadı.

Bu toprakların zaten bir avuç kalmış kadim inançlarını, Süryani, Ezidi, Musevi, Hıristiyan bütün toplulukları yok edilmesi gereken düşmanlar olarak bize tanıttılar. Tek dil, tek millet, tek inanç anlayışını birliğimize değil, ayrılığımıza sebep olacak şekilde kurguladılar.

Her gelen hükümet bu kamplaşmaya dayanarak iktidarını sağlamlaştırdı ve devleti kendi yandaşları için ele geçirip, kendisi gibi olmayanlara yaşamı dar etmeyi bir politika olarak uyguladı.

Siyasi iktidarın son dönemdeki 'yeni güvenlik paketi' ve muhalefet karşısındaki uygulamaları buna dair belirgin bir örnektir.





## YENİ YAŞAM ÇAĞRISI RADİKAL DEMOKRASİDİR...

Toplumun üzerinde yükselen otoriter, anti-demokratik, bürokratik ve cinsiyetçi devlet anlayışını artık değiştirme zamanıdır. Bunun anlamı; beraber yönetmek, yönetimi ortaklaştırmaktır. Yönetilmeyi değil, beraber eylemeyi gerçek kılacak bu irade, kişilere değil, halklara kazandıracaktır.

'İleri demokrasi' kılıfı altında ceberrut bir devlet değil, radikal demokrasi anlayışıyla demokratik bir cumhuriyet yaratmak istiyoruz.

Yeni Yaşam; etnik, dinsel, cinsel ve sınıfsal ayrımcılığın karşısında sesi duyulmayanın, iktidar sahibi olmayanın, güçsüz kılınanın yanında yeşerecektir. Yeni Yaşam; tekçi dayatmalara karşı çoğul, farklılıkların eşit ve gönüllü beraberliğine dayalı bir toplumsal varoluşu gerçekleştirecektir.

Türkiye artık bir yol ayrımında. Ya devlet otoritesini daha da pekiştirecek ya da bütün ezilenlerin onurlu yaşam özelemlerini gerçekleştirecek radikal demokratik adımlarla, köklü değişim yoluna girecek.

Demokratik değişim için, bu sisteme itirazı olanların gücüyle, adaletsiz ve eşitsiz olan yapıyı köklü biçimde değiştirmek elimizde.

Biz, özgürlükçü ve demokratik bir Türkiye'nin mümkün olduğuna yürekten inanıyoruz.

Biz, halkın doğrudan kendini yönettiği, farklılıklarını özgürce ve gururla ifade ettiği, geleceği hakkında





söz üretip karar sahibi olduğu bir yaşamı hedefliyoruz.

Biz, neoliberal, anti-demokratik düzen içinde, tekçi, mezhepçi veya ulusalcı anlayışlar arasında bir tercihe zorlanmayı reddediyoruz.

Biz, "en iyi hükümet en az hükmedendir" şiarına inanıyor, devletin küçüldüğü, yurttaşın ve demokrasinin büyüdüğü bir sistemi hedefliyoruz. Devleti korumak ve devlete hizmet üzerine kurgulanmış, kutsallaştırılmış yapıyı araçsal, işlevsel ve hizmetkar bir sisteme dönüştürmeyi öneriyoruz.

Halkın yetkisinin arttırıldığı, sistemin bütün kanallarının halkların demokratik iradesine ve denetimine açık hale getirildiği bir yönetimi hedefliyoruz.

## YENİ YAŞAM ÇAĞRISI BARIŞ VE EŞİTLİKTİR...

Ülkemizde inşa edeceğimiz yeni yaşam, barışın da gerçek alt yapısını oluşturacaktır.

Yeni Yaşam Çağrımız öncelikli olarak kimlikler arası kutuplaşmayı, ayrılığı ortadan kaldırma çağrısıdır. Bunu başaramadığımız müddetçe her birimizin yararı açık kalacak ve yaramızı kaşımak isteyen bütün güçler her fırsatta bizi birbirimize karşı kışkırtmaya devam edecekler.

Biz, on yıllardır büyük acılar, büyük kayıplarla yaralanmış halklarımızın adil barışından yanayız. Onurlu bir barış için; hiçbir tarafın, hiçbir bireyin





aşağılanmadığı, haklarından feragat zorlanmadığı, karşılıklı sevgi ve saygıyı esirgemediği bir barış için çalışıyoruz.

Halkın farklılıklarını özgürce ve gururla ifade ettiği, geleceği hakkında söz üretip, karar sahibi olduğu bir barış özlemidir bu.

'Tek'çi dayatmalara karşı çoğul, farklılıkların eşit ve gönüllü beraberliğine dayalı bir toplumsal yaşam mümkündür. Biliyoruz ki, farklılıklarımız bizi zayıflatmaz aksine güçlendirir. Türkler, Kürtler, Aleviler, Ermeniler, Rumlar, Êzidîler, Süryaniler, Keldaniler, Araplar, Çerkezler, Lazlar, Pomaklar, Romanlar, hep birlikte demokratik ulusu oluşturuyoruz.

Her türlü 'tek'çiliğin son bulduğu, yerine çoğulculuk esasına dayalı bir anlayışın egemen kılındığı, Türkiye'nin baştan aşağı ve topyekûn demokratikleşeceği, radikal demokrasinin kökleşeceği bir sürece talibiz. Demokratik değişim hedefimizin amacı budur.

Kürt Sorunu'nun çözümü de Türkiye'nin bu şekilde demokratikleşmesiyle eş zamanlı yürüyecek bir süreçtir. Sorun çözüldükçe Türkiye demokratikleşecek, Türkiye demokratikleştikçe çözüm hız kazanacaktır. Bunu sağlayacak irade, yıllardır barış mücadelesini yürüten bizlerde, Türkiye'nin demokrasi güçlerinde vardır.

Demokrasi güçlerinin barış iradesi, müzakere sürecinin de güvencesidir. Demokrasi güçlerinin kararlılığı barış sürecini hızlandırarak müzakerenin temellerini sağlamlaştıracaktır. Unutmayalım ki, müzakere demek aynı zamanda demokratik mücadele demektir.





Başta Kürt halkı olmak üzere bütün halklar için anadilinde eğitimin kamu kaynakları ile gerçekleştiği; farklı kimliklerin, kültürlerin, dillerin ve inançların bu ülkenin zenginliği olarak anayasal güvence altına alındığı ve bu anlayış üzerinde bir anayasal yurttaşlık tanımının yapıldığı; ademi merkezîyetçi bir idari yapı ile yerel yönetimlerin demokratikleştiği, yerinden yönetimin gerçekleşeceği demokratik özerk yönetimlerin bütün Türkiye için kurulacağı bir ortamı hedefliyoruz.

Şu çok açık ki, Türkiye'deki barış süreci artık sınırlarımızdaki barıştan ayrı düşünülüyor. Irak veya Suriye Kürdistanı'nda yaşanan savaş ortamları kaçınılmaz olarak bizleri de doğrudan etkiliyor. Çözüm ve barış sürecinin sınır ötesi gelişmelerle etkileşimini değerlendirmek büyük önem taşıyor. Halklar arasındaki akrabalık ve komşuluk ilişkileri, örneğin Irak ve Suriye Kürdistanı ile kurulacak kültürel, ticari, ekonomik, sosyal ve siyasal ilişkilerde sınır tellerini ve duvarlarını aşan bir yaklaşımın öncelik kazanmasını gerekli kılıyor.

## **YENİ YAŞAM ÇAĞRISI ADALETTİR...**

Devletin kutsandığı, halkların, dillerin, inançların ve kültürlerin yok sayıldığı darbe anayasasının topyekûn değiştirilmesi artık ertelenemez bir zorunluluktur. 35 yıldır meşruiyeti olmayan bir cunta anayasasının zulmü altında yaşıyoruz. Bu anayasanın sağladığı yetkileri ve sistemi







savunmak, aslında darbeyi savunmaktır.

Devletin anayasası döneminden halkların anayasası sürecine geçiş, özgürlükçü, demokratik, eşitlikçi, sosyal ve ekolojist bir yeni anayasa üzerinden şekillenebilir. Yeni Anayasa Demokratik Türkiye'nin ve yeni yaşamın toplumsal sözleşmesi de olacaktır.

İçeride saygın bir demokratik anlayışa sahip olabilirsek, çoğulcu, çok kültürlü bir toplum olarak bir arada yaşamayı başarabilirsek, dış politikada da eşit derecede saygın, sözü dinlenen, ciddiye alınan bir ülkeye dönüşürüz. Komşu devletlere ve halklara da barış hususunda destek olma olanaklarımız ancak bu şekilde artar.

## YENİ YAŞAM ÇAĞRISI İNANÇ ÖZGÜRLÜĞÜDÜR...

Gönüllü birlikte yaşam ancak eşitlik ve özgürlük temelinde gerçekleşebilir. Aleviler, Hıristiyanlar, Museviler, Ezidiler gibi ezilen ve dışlanan tüm inanç ve kültürel grupların üzerindeki baskılar kaldırılmalı, herkesin dini inançları ve dünya görüşü çerçevesinde sosyal hayatını özgürce yaşamasının önü çoğulcu demokrasiye uygun bir şekilde açılmalıdır.

Herkesin özgürce ibadet hakkından yararlanıyor, bugüne kadar devletin resmi din ideolojisine hizmet eden Diyanet İşleri Başkanlığı bu şekilde devam edemez. Devletin herhangi bir kurumla din ve inanç özgürlüğü üzerinde oluşturduğu 'tek'çi tahakküme son verilmelidir. İslam'ın devlet





tekelinden kurtarılarak halka ve cemaatlere devredilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

Başta ders kitapları olmak üzere tüm dokümanlardan farklı kimlik ve inançlara dönük nefret suçlarını içeren ayrımcı söylemler temizlenmelidir.

Cemevleri ve farklı din ve inançlara ait tüm mekanlar yasal statüye kavuşturulmalıdır.

Din ve vicdan özgürlüğünü içselleştirmiş, dini devletin tekelinden kurtaracak ve siyasetin aracı olmaktan çıkaracak, dini inancı olan veya olmayan herkesin eşit yurttaşlık temelinde istediği gibi yaşayabilmesine imkan veren özgürlükçü laiklik geliştirilmelidir. Hayatımızı, hayat tarzımızı, inancımızı, mezhebimizi, kimliğimizi tehdit olarak görenlere karşı yegâne şansımız budur.

## YENİ YAŞAM ÇAĞRISI EMEKÇİ HAKKIDIR...

Zenginleşmekten söz edip ekonomik refah vadedenler, yoksulluğun, işsizliğin arttığını gizlemeye çalışıyorlar. Neoliberal dönem, mülkiyet, üretim ve istihdamda köklü değişiklikleri de beraberinde getiriyor. Üretim süreci çeşitli biçimlerde parçalanıyor, ölçeği değişiyor ve küçük birimlere ayrılarak yeniden yapılandırılıyor. Esnek çalışma başlığında toplanan, güvencesiz, taşeronlaşmış, sigortasız olarak çeşitli şekillerde biçimlenen çalışma koşulları emeğin maddi haklarını gasp etmenin ötesinde, emekçilerin tüm yaşamına dair haklarını da ellerinden alıyor.





Güvencesiz, taşeronlaşmış, sigortasız çalışma koşullarının ne derece vahim sonuçlar doğurduğunu Soma'da ve Şırnak'ta yaşadık. Tersanelerde, inşaatlarda, tekstil fabrikalarında ve diğer işkollarında her gün yaşanan iş cinayetleri sonucunda bu gerçeğe sık sık yüzleşiyoruz.

Bu devlet yoksulun, emekçinin, emeğiyle, alın teriyle üretenlerin devleti olmalıdır. Köylünün, çiftçinin, memurun, esnafın devleti olmalıdır.

Çalışma yaşamındaki emekleriyle, döktükleri alın teriyle bu ülkeye çok önemli hizmetleri olan emeklileri ve yaşlıları ezdirmemek, muhtaç hale getirmemek, onların onurlu bir yaşam sürdürmesini sağlamak öncelikli hedeflerimizdendir.

Engellilerin toplumsal yaşama katılımlarının önündeki bütün sınırlamaların kaldırılması, çalışma ve sağlık haklarının güvence altına alınması da öncelikli hedeflerimiz arasındadır.

Devlet gelir dağılımını adaletsiz yaparak bizi açlığa mahkum eden bir devlet olmaktan çıkmalıdır. Bizi sigortasız, sendikasız, güvencesiz, güvenliksiz köle gibi çalıştıran devlet olmamalıdır. Bu işlevişi durdurmak, işçinin ve emekçinin hakkını güvence altına almak bizim ellerimizde.

Emekçilerin ve işçilerin sosyal haklarının takipçisi olmak; emekçinin, emeklinin, yaşlının, engellinin, işsizin haklarını ve hayatını korumak; çocuk işçiliği önlemek; mevsimlik tarım işçilerinin çalışma koşullarının yeniden düzenlenmesini sağlamak; başta güvencesiz çalışanlar olmak üzere tüm emekçilerin sosyal haklarının takipçisi





olmak, insanca yaşamayı sağlamak temel hedeflerimizdendir.

Çiftçinin, köylünün, küçük üreticinin çalışma, üretme ve yaşam koşullarının her geçen gün tahrip ediliyor olmasına da daha fazla tahammül edilemez. Küçük üreticiler ve çiftçiler için tarım ve hayvancılığı çökertme politikaları durdurulmalıdır. Çökme noktasına getirilen tarım ve hayvancılığın tekellerin ve tüccarın çıkarlarına endekslendiği, yani piyasanın insafına terk edildiği tablo değişmelidir. Ezilen üretici köylülük, çiftçiler hak ettikleri insanca yaşama kavuşmalıdır.

## YENİ YAŞAM ÇAĞRISI EKOLOJİK TOPLUMDUR...

Bergama köylülerinin siyanürlü altın madenlerine karşı direnmesinden bugüne doğa katliamları ülke gündeminden düşmüyor.

Ülke coğrafyasının farklı köşelerinde farklı aktörlerle tekrarlanan tablo aslında aynıdır. Deresinin üzerine HES yapımına direndiği için jandarmadan dayak yiyen Karadenizli kadın, sanayi atıklarının zehirlediği Ergene suyuyla üretimini sürdürmeye çalışan Trakyalı çiftçi, yaşam alanları santral inşaatlarıyla tehdit edilen Hasankeyfli köylü... Yaşam alanlarına sahip çıkan halklarımızın mücadele gücü ve kararlılığından ilham alıyoruz.

Bu devlet köylünün devleti olacaksa dereleri, tarlaları barajlarla yok edip, köylerimizi viraneye çevirmemelidir. Ormanlarımızı yok eden, tarihi, kültürel miraslarımızı suyun altına gömen, doğayı





sömüren ve katleden devlet köylünün, çiftçinin devleti olamaz.

Kanımızı doyuran toprak, kanımızı temizleyen hava, yaşamın kaynağı su ve bu dünyayı paylaştığımız diğer türler: Bugün bunların hepsi için direnmeyi göze alamayanların demokrasiden, adaletten ve insanlık için bir gelecekte bahsetmesine imkan yoktur.

İnsan doğanın efendisi değil, bir parçasıdır. Suyun ve doğanın ticarileştirilmesi, piyasa temelli enerji politikaları ve projeleri ile doğanın, doğal varlıkların ve yaşamın sömürülmesine karşı, kırdı ve kentte, doğa ve yaşam haklarını savunma ve yaşam ortamlarını koruma mücadelesinin güçlenmesi, bu mücadelelerin ortaklaştırılması görevimizdir.

Kentlerin doğasızlaştırılmasına; kenti yağmalayan kentsel dönüşüm projelerine; tarihi, kültürel varlıkların ve kamusal alanların gasp edilmesine; tüm yıkıcı kır ve kent politikaları ile çevresel hizmetlerin piyasalaştırılmasına karşı mücadele ediyoruz.

Yaşam hakkı sadece insanlar için geçerli olan bir hak değildir. Bu gerçeklikten hareketle, toprak ana dahil bütün canlıların haklarını savunmak temel ilkelerimizdendir.

## YENİ YAŞAM ÇAĞRISI KADINDIR...

Bugün kadına söz ve iktidar alanı bırakmayan, kadın düşmanlığını kışkırtanlar, iktidar sahipleridir.





Türkiye’de her gün en az üç kadın katlediliyor. Erkek egemen zihniyetin kadın katliamı hızını kesmeden sürüyor. Kadına yönelik her türlü şiddetin ve ayrımcılığın karşısında ilkesel tutum sahibi olmak temel yaklaşımımızdır.

Yeni yaşam ancak kadınların öncülüğünde örgütlenebilir. Çünkü her toplum kadınlarının özgürlüğü kadar özgürdür. Kadını sadece erkeğe hizmet ve biat için yaratılmış bir yaratık gibi gören devlet, kadınların devleti olamaz. Kadın katliamlarına zihniyeti ve ideolojisiyle göz yuman devlet adil bir devlet olamaz. İnsanlara farklı cinsel yönelimlerinden dolayı hasta muamelesi yapan devlet tarafsız bir devlet olamaz. Kadını parlamentodan, iş hayatından, toplumsal alandan uzak tutan devlet eşitlikçi bir devlet olamaz.

Kadına yönelik her türlü şiddetin ve ayrımcılığın karşısında, eşitlikçi bir dünya için kadınların öncülüğünde çok uzun bir yol yürümemiz gerekiyor. Kadın kendi onuruyla, emeğiyle, dışıyla, tırnağıyla bugün Türkiye’de zaten özgürlük ve eşitlik mücadelesinin öncülüğünü yapıyor.

Kadının gücünden korkanların yarattığı bu düzeni değiştirmek elimizde. Yerel ve merkezi yönetimlerde, çalışma hayatında, sosyal alanlarda kadınların eşit temsili en önemli hedefimizdir. Başta yerel yönetimler olmak üzere her alanda eşbaşkanlığı hayata geçirmeye çalışıyoruz. Farklı cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği sebebiyle öldürülen, baskı gören, dışlanan LGBTİ bireyler sistem tarafından görmezden geliniyor. LGBTİ’lerin varoluşu suç görülüp, ayrımcılık ve nefret suçları besleniyor. Yeni yaşamda bütün cinsiyet kimlikleri





eşit yurttaşlık haklarıyla, ayrımcılığa uğramadan, hayatın her alanında özgürce onurlu bir varoluş sürdürebilecektir.

## YENİ YAŞAM ÇAĞRISI GENÇTİR...

Yeni yaşamı bizlere gençler müjdeliyor. Gençlik başa çıkılacak değil, başa çıkarılacak kesimdir. Yerleşik kalıplara, ezbere ve kendini memleketin sahibi zannedenlere karşı bir isyan olan gençlik; sistem tarafından işsizlik ve eğitim gibi temel sorunlarla kuşatılmış durumdadır.

Gençleri tehdit olarak gören, onların uyuşturucu batağına sürüklenmesine göz yuman, zorla askere götüren, işsiz bırakıp umutsuzca, geleceği olmayan bir yaşama mahkûm eden devlet gençlerin devleti olamaz.

Yeni yaşamda; işsizlik, baskı ve yoksullukla terbiye edilmeye çalışılan gençler yönetimde söz sahibi olacaktır. Gençliğin sorunlarıyla uğraşmak yerine gençliği bir asayiş sorunu olarak tanımlayarak zapt etmeye çalışan zihniyete karşı, yeni yaşam gençliğin sesi olacaktır.

Siyasetin ve hayatın her alanına gençliğin aktif katılımı sağlanacak ve gençlerin örgütlenmesinin önündeki tüm yasal engeller kaldırılacak. Gençlerin siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel haklarını etkin bir şekilde yürütmesi devletin yükümlülüğünde olacak. Vicdani ret hakkı tanınacaktır.

Çocuklarını koruyamayan, her yıl onlarcasını serseri





mayınlara, savaşa, açlığa, yoksulluğa kurban eden, onları tekmeleyen, tecavüz ettiren, kelepçeleyen, köle gibi çalıştıran bu düzene karşıyız.

Çocuklarına ana dillerini bile fazla gören, çocuklarını küçük yaşlarda tarlada, fabrikada, atölyede çalışmaya mecbur eden, şiddete maruz bırakan devlet çocukların devleti olamaz.

Zulmün küstürdüğü çocukları hedef gösteren, onların hırpalanmasını caiz ilan edenlerin karşındayız. Çünkü biliyoruz ki, çocukları gülmeyen bir ülke, mutsuzdur.

Çocuklara mutlu, barışla yoğrulmuş bir gelecek borçluyuz. Her bir çocuğa, kendi ana dilinin kucağında büyüüp serpileceği, ezilmeden, hırpalanmadan kişiliğini geliştirebileceği bir eğitim imkanı yaratacağız.

## **YENİ YAŞAM ÇAĞRISI EĞİTİM VE SAĞLIK HAKKIDIR...**

Eğitim her yurttaşın parasız yararlanabileceği kamusal bir haktır. Herkesin eğitim olanaklarına dil, din, inanç, etnik kimlik, cinsiyet, cinsel kimlik ve ırk ayrımcılığına maruz kalmadan eşit bir şekilde erişebilmesinin önü açılmalıdır. Kamusal eğitime yapılan harcamalar artırılmalı, eğitim bütçesinin eşit ve adil bir şekilde kullanılması sağlanmalıdır.

Eğitim sistemi; milliyetçi ve cins ayrımcı öğelerden arındırılmalı, her yurttaşın özgür ve eşit faydalanacağı, ezbercilikten uzak,







bireyin yaratıcılığını geliştiren, yeteneklerine göre yönlendiren, bilimsel, demokratik, laik ve nitelikli bir eğitim hizmeti sunulmalıdır. Zorunlu din dersleri kaldırılmalı, bireylerin dini eğilim ve taleplerine uygun olarak kendi dinlerinde ve seçmeli olarak verilmelidir.

Anadilinde kamusal eğitim herkes için bir hak olarak kabul edilmeli, eğitimin tüm aşamalarında resmi dil olan Türkçe'nin öğretilmesinin yanı sıra anadilinde eğitim görme imkanı sağlanmalıdır. Eğitim anadil temelli çok dilli bir yapıya kavuşturulmalıdır. Talep eden bir kişi dahi olsa, herkesin bu hakka sorunsuz bir şekilde erişmesi mümkün kılınmalıdır.

Eğitim sınav merkezli olmaktan çıkartılmalı, YÖK kaldırılmalı, üniversitelerin akademik ve idari özerklikleri genişletilmelidir.

Sağlıklı olmak toplumsal bir haktır. Sağlık hizmetlerinin kamusal olarak, parasız, cinsiyetçi olmayan, halk sağlığının evrensel ilkelerine dayanan ve herkesin gereksiniminin karşılanması temelinde eşitlikçi, ulaşılabilir olması ve anadilinde sunulması gereklidir.

## **YENİ YAŞAM ÇAĞRISI DÜNYA VE BÖLGE BARIŞIDIR...**

Türkiye yapısal bir dış politika değişikliğine gitmek zorundadır. Askeri vesayet dönemi Türkiye'sinin sorunları görmezden gelen dış politika anlayışının yerine, Osmanlı güzellemeleriyle kurgulanmış, bir





bölgesel güç olma hevesinin ağır sonuçları ile karşı karşıyayız.

Ortadoğu'da kendisini mezhep çatışması üzerinden güçlendirmek ve IŞİD gibi barbarlık ve katliam yapan örgütlerden medet ummakla var etmeye çalışan bir dış politika; Batı'da neredeyse askıya alınmış AB'ye üyelik süreci ve duraksamış reformlarla akamete uğramıştır.

Farklı kimliklerin ve inançların beraber, demokratik, özgür ve eşit bir biçimde yaşadığı radikal demokrasi anlayışımız, dış politika anlayışımızın da temelini oluşturuyor.

Tek din, tek mezhep, tek dil anlayışının Ortadoğu topraklarını, Gazze'yi, Rojava'yı, Irak ve Suriye'yi nasıl bir cehenneme çevirdiğini acı içinde izliyoruz. Dinler, mezhepler ve kimlikler arası gerilimin ve çatışmanın yol açtığı felaketleri durdurmamız gerekiyor.

Bugün Suriye'de ve Rojava'da, Kobanê Kantonu'nda yaşanan insanlık dramı işte bu tecrübenin acı sonucudur. Suriye gibi kadim bir medeniyet toprağı bugün bütün halklara ve inançlara mezar olmuş durumdadır. Suriye'deki farklı etnik ya da inanç grupları diğerleriyle artık aynı şehirde, aynı ülkede yaşayamaz hale getirildi. Suriye gibi medeniyetlerin beşiğı, kültürler mozağı bir coğrafya artık sadece bir harabe ve mezarlık görünümündedir.

Bugün Rojava'da, yani Suriye Kürdistanı'nda gelişen, orada yaşayan insanların kendi kaderlerine sahip çıkmaları, kendilerini özerk ve demokratik olarak, Kantonlarda yönetmeye başlamalarıdır. Rojava'daki bütün halklar, Kürtler, Araplar, Ezidiler,





Türkmenler, eşit ve demokratik bir ortamda yaşıyor.

Demokratik bir Suriye rejimine örnek ve model olacak bu düzen, IŞİD gibi İslam maskesi takmış olan ama İslam'la alakası olmayanların da, 'tek'çi ulus devlet anlayışına sahip olanların da tahammül edemedikleri bir düzendir. O nedenle Rojava'ya düşmanlık gösteriyor; Kobanê'nin ve Rojava'nın diğer kantonlarının uluslararası alanda tanınmasını, ilişkilerin kurulmasını engellemeye çalışıyorlar; Kobanê'ye saldırıyorlar. O nedenle Şengal'de, Ninova'da, Karatepe'de ve Telafer'de, Ezidilere, Süryanilere, Hıristiyanlara, Alevilere, Türkmenlere toplu katliam uyguluyorlar veya uygulayanlara göz yumuyorlar. Ancak başta Kobanê olmak üzere, halklar bu barbarlığa karşı insanlık için örnek bir direniş gösteriyor. Halkımız da bu direnişe destek oluyor, olmaya devam edecek.

Bizler Türkiye toplumu olarak bunları yaşamak istemiyoruz. El ele vererek, birbirimize güvenerek eşit ve demokratik bir ortamda yaşamak istiyoruz. Barış ve kardeşlik elinin ülkemizin ve bölgemizin her yerinde sıkıca tutulmasını bu gerekçeyle çok önemsiyoruz.

Kürt halkı adına, ezilen Türk emekçisi adına, Arap halkı, Çerkez halkı, Ermeni halkı, Süryani halkı, Alevi toplumu, Sünni toplumu, Müslüman olmayan bütün topluluklar adına bölünmeden, parçalanmadan, kamplaşmadan, kutuplaşmadan, korkmadan ve korkutmadan özgürce yaşamının yolunun bu olduğunu biliyoruz.





## YENİ YAŞAM ÇAĞRISI MÜCADELEDİR...

Kardeşliğimiz ve özgürlüğümüz için mücadele azminizi yitirmediğiniz müddetçe, er ya da geç bu ilkeler bu ülkede de hayat bulacaktır.

Yoksulluğun, yolsuzluğun, sömürünün, adaletsizliğin, eşitsizliğin diz boyu olduğu bir anlayışı kabul etmeyen, her birimizin özlemini duyduğu, yıllardır hayal ettiği özgür bir geleceği; halkı etnik kimliklerine, inancına, mezhebine, doğduğu yere, cebindeki para miktarına göre ayırmayan, bir yaşamı hep birlikte yaratacağız.

“Barış istiyorum, bütün halklara onurlu bir yaşam, anadillere özgürlük istiyorum, kadınlara özgürlük istiyorum, Alevi'lere eşitlik istiyorum, başörtüme de yaşam tarzıma da karışılmasın istiyorum, işçiden ve emekçiden yanayım, doğaya ve ekolojiye saygılıyım, bütün inançlar, kimlikler bir arada eşit olarak yaşasın istiyorum, kardeşlik istiyorum, devlet yönetimine ortak olmak istiyorum...” diyenlere sesleniyoruz: Şimdi demokratik değişim, barışçı Türkiye zamanıdır.

Her birimiz bu ortak vatanda, demokratik cumhuriyette, demokratik bir ulus olarak; kendimizi inkar etmeden, tekleşmeden, bütün farklılıklarımızla eşitçe ve kardeşçe yaşayabiliriz.

El ele verelim, ezilenden, emekten, çevreden, kadından, gençten yana Yeni Yaşamı beraber inşa etmeye başlayalım.

Bunun için yurttaşlarımızı HDP'de örgütlenmeye, Yeni Yaşam'ın öznesi olmaya çağırıyoruz...

